

Terloops....

★ „Bekend van grammofoonplaten, radio en t.v.!” Inderdaad, dat mag gezegd worden van het Boxtelse H. Hartkoor. Er zijn diverse zwarte schijven geperst om de vokale kwaliteiten van dit gezelschap en natuurlijk ook van de vertolkte kerkmuziek vast te leggen en uit te dragen. Hoe vaak men voor een rechtstreekse uitzending via de radio is opgetreden, weten we al niet meer; evenmin trouwens hoeveel bandopnamen er voor de omroepdiscotheken zijn gemaakt. En j.l. zondag beleefden we dan de tweede t.v.-uitzending. De eerste vond destijds plaats vanuit de St. Petruskerk voor de rubriek Zingend Geloven. Thans was het een rechtstreekse uitzending van de Hoogmis in de H. Hartkerk. ★ De kijkdichtheid in Boxtel zal wel hoog geweest zijn om te zien en te horen hoe mooi deze eucharistieviering verzorgd was. Het is ook wel eens leuk bij zo'n gebeuren allemaal bekende gezichten op het scherm te zien. De leden van het jongenskoor zullen zich zeker eventjes als echte t.v.-sterren gevoeld hebben toen ze na afloop hun vriendjes in de straat enthousiast en bewonderend hoorden reageren in de geest van: „Hé joh, ik heb jou op de televisie gezien, wel tien keer!” Fijn ook om te zien, dat zo'n t.v.-knul dan weer gewoon verder gaat met een balletje te trappen. ★ Zelden heb