

DE NOTENDOP

Extra Editie 1985



WAAR?

KAMPSPECIAL

OM MEE TE NEMEN!

Boxtel, 28 juni 1985.

Beste jongens.

Zo, dat is dat. Morgen over twee weken vertrokken we naar B.. oh, naar het nieuwe kampterrein. Waar dat is? Misschien dat deze kampspecial je op die vraag antwoord geeft.

Kijk maar gauw wat deze Extra Notendop Editie nog meer over het kamp te vertellen heeft. In ieder geval krijg je van ons het programma. De tien geboden voor een aangename kampgast staan er ook in, evenals hoe die aangename kampgast bonnen kan verdienen. Een stukje over vier groepen en de vijfde coach, en een toelichting op de rode draad.

Je kunt lezen hoe je een goede hut bouwt, wat een bourgondische maaltijd is, en wat er met de oude kampspullen is gebeurd.

Dit alles en nog veel meer dat veel en minder veel met het kamp te maken heeft maken dat deze kampspecial onmisbaar is om mee te nemen.

Rest ons slechts om jullie allemaal (en onszelf) een zeer prettig jongenskoorkamp toe te wensen. Als iedereen z'n beste beentje voorzet gaan we weer een prima week tegemoet!

Nol, Hans, Anton, Jeroen en Roeland.

EVEN LACHEN....

Ober tot gast: En, heeft het u goed gesmaakt, meneer? Bijna ober, wanneer de soep zo warm was als de wijn, en de wijn zo oud als de kip, en de kip zo groot als het gas in het tafellaken, dan was het een voortreffelijk diner.

Komt een fakir een ijzerwarenwinkel binnen en zegt: 600 spijkers a.u.b., ik wil m'n bed verschonen.

BIJ DE VOORPLAATX:

Waar? Waar gaat het jongenskoor dit jaar op kamp? Dat is de vraag die jullie natuurlijk op dit moment allemaal bezig houdt.

Jullie weten natuurlijk allang dat we ook dit jaar een ander kampterrein hebben moeten kiezen. Is aan de Luyksgestelse periode dan eindelijk na vele jaren een einde gekomen, of bevinden we ons op dertien juli weer in deze gemeente? Loslippige leiders hebben inmiddels alx verkapt dat de eerste letter van onze nieuwe standplaats een B is. Uit andere bronnen vernamen wij dat de laatste letter een L zou zijn. Wat helpt ons dat verder?

Weinig, naar ik vrees. Wanneer we verafgelegen oorden als Brussel en Bazel niet meetellen blijven er nog vele tientallen andere plaatsen over.

Wat te denken van bijvoorbeeld Baal en Berkel? Van Boekel, Bakel, Bavel en Bladel? Ook Bresel en Bouwel (beiden in België) komen in aanmerking. En wisten jullie dat er bij Eersel een dorpje ligt dat Boevenheuvel heet? Om van Budel en Borkel maar te zwijgen.

De meest voor de hand liggende plaats is Boxtel. Maar ze zullen toch niet..... Of toch

Op dertien juli zullen we het weten.

P.S. Misschien is de landkaart op de voorplaat wel een herkenningspunt. Van de andere kant De kampstaf is in het verleden als eens vaker bijzonder bedriegelijk gebleken. Ik zou dan ook willen afraden de plattegrond van buiten te leren. Hoewel

P U Z Z E L

in het onderstaande raadsel komen de namen voor van alle coaches en jongens die aan het kamp deelnemen, van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden, van beneden naar boven, maar ook schuin van boven naar beneden en van beneden naar boven. Probeer ze maar eens allemaal op te sporen.

W	D	R	A	H	C	I	R	O	B	V	P					
M	O	T		U	S	T	E	F	A	N	I	A	D			
N	U		H	U	T	H	O	M	R	E	N	E	N	T	R	
E	T		B	E	A	H		T	O	I	L	E	C	R	A	M
O	E	H	T		N	A	T	S	E		C		E	I	H	A
R	R	A		S	T	R	E	B	L	I	W		N	C	C	R
E	R		J	O	R	I	S	A	M	O	H	T	K	I	C	
J	U	R	G	E	N	Y			N		J	E	N	E	R	O
			Y		F	R	E	N	S	D	A	W	I	L	L	Y
K	A	R	E	L	O	N			N	A	H	P	E	T	S	

ZEER BELANGRIJK, LEES DEZE KRANT F GOED EN NAUWKEURIG !!!!!!!!

BELANGRIJK BERICHT:

=====

1. De kampweek zal gehouden worden van zaterdag 13 juli 1985 tot en met zaterdag 20 juli 1985.
We vertrekken om 9.00.u. vanaf het kerkplein.
=====
2. Het nieuwe kampadres blijft nog even geheim. Op zaterdagmorgen 13 juli zal het kampadres aan de ouders bekend gemaakt worden.
3. WAT MOET ER ALLEMAAL MEE ?
=====
- Kleding
voor sport en spel ,regenkleddng, laarzen of waterdichte schoenen, sport-en gym schoenen. Een warme trui, reserve ondergoed, pyama, toiletartikelen als zeep, handdoeken, washandje, tandenborstel en pasta, slaapzak met luchtbed of evt. strecher, evt. een hoofdkussen, zwembroek en de kampkrant.
Verder één broodmaaltijd voor de eerste dag en voor de dorstigen onder ons 'iets te drinken' .
Bostek e.d. is allemaal op het kampterrein aanwezig. Het onderwerp zakgeld is een moeilijke zaak. Iedereen krijgt de gelegenheid om enkele malen in het dorp iets te kopen, snoep, kaart met postzegel, of een souvenir. We zijn van mening dat veel zakgeld overbodig is en stellen daarom een bedrag voor van f 10,00. Niemand wordt echter verplicht om zakgeld mee te geven !
4. De bagage dient goed verpakt in koffer ,tas of zak op vrijdag 12 juli te worden ingeleverd bij Fam. de leyer, ingang tongersestraat tegenover de slagerij, tussen 18.00.u. en 19.00.u. Daar zal ook de bagage op zaterdag 20 juli weer af te halen zijn tussen 16.00.u en 17.00.u.
5. Ook dit jaar worden ouders, familieleden en bekenden in de gelegenheid gesteld om het kamp te komen bezoeken. Dinsdagmiddag (16 juli) wordt hiertoe gelegenheid geboden.

De jongens blijven dan in en om het kamp om iedereen te kunnen ontvangen. De plaats van het kamp zal tijdig op de grootste 'invalswegen' met borden worden aangegeven. Zoals ook het afgelopen jaar het geval was, zijn we ook nu een beetje aan de tijd gebonden, dus bezoekenmiddag 16 juli vanaf 13,30.u. tot 18.00.u.

6. De keukenscepter zal dit jaar gezwaaid worden door het echtpaar Kees en Toos Hermans. Henry van de Langenberg zal de keukenstaf assisteren.
De staf zal bestaan uit de bestuursleden Nol Paashuis, Hans Mestrom, Anton Neggars, Jeroen Felix en Roeland de Leyer. Iedere groep zal een staf lid als 'coach' hebben.

7. Dit waren zo ongeveer de belangrijkste mededelingen omtrent het kamp 1985. We hopen dat het allemaal zo ongeveer duidelijk is. Mocht U nog vragen hebben, dan kunt U altijd even bellen naar het secretariaat van 'Cantasona'. Menens het bestuur van de Stichting Jongenskoor Cantasona wensen wij U een prettige vakantie toe met een behouden thuiskomst !!

Namens Cantasona,

de secretaris,

Secretariaat Cantasona: ons doelstraat 24 tel 73145.

EEN STUKJE GESCHIEDENIS

Laten we de klok nu eens even terugzetten en dit stukje beginnen op het moment dat het kamp van Cantasona 1984 werd afgesloten.... Op die mooie juli-zaterdag (helaas onderbroken door een buitje van ongeveer de hele dag) werden de tenten afgebroken en door- en door- nat naar Bostel gebracht. Omdat zeildoek niet nat mag worden opgeborgen, moesten alle tenten te drogen worden gehangen om het mogelijk te maken dat wij in 1985 weer met deze tenten op kamp zouden kunnen gaan.

Nadat alles goed gedroogd was en nadat ook de Caba nog met deze tenten op kamp was geweest, werden alle spullen keurig netjes opgeborgen bij Mijnheer Martien in de werkplaats op de zolder om daar voor het kamp 1985 weer vandaan te komen.

Helaas het lot beschikte anders.
Op vrijdag 24 augustus brandde de werkplaats van Mijnheer Martien helemaal af. Ontzettend groot was de schade. Diverse auto's, waaronder die hele mooie grote Austin oldtimer, waren helemaal verwoest. Maar ook Cantasona raakte in de problemen, want in een klap waren we onze hele kampuitrusting kwijt. Gelukkig waren we verzekerd en keerde de verzekering een aardig bedrag uit.
Dus gingen we op zoek naar een nieuwe uitrusting, zoals tenten, keukenmaterialen, borden, koppen enz. enz.
Maar hoe we ook zochten, op geen enkele manier konden we de spullen die we het vorige jaar hadden voor het verzekeringsbedrag bij elkaar krijgen. Dat zal op het komende kamp al vlug blijken, bijvoorbeeld doordat we niet aan die prachtige tafels met banken kunnen zitten, zoals we gewend waren. Ook de oude bagagetenten hebben we moeten inleveren.

Wat we nu wel hebben zijn prachtige nieuwe slaaptenten, waarin iedereen tijdens het kamp heerlijk zal kunnen slapen. Maar zoals gezegd.... bagagetenten hebben we niet dit jaar.

Dan komt bij jullie nu natuurlijk de vraag op waar we de koffers moeten laten. Nou, daar hebben wij het volgende op gevonden... In de slaaptenten is volop plaats om ook de koffers te laten. Die kunnen namelijk makkelijk achter in de tent en achter de luchtbedden en stretchers worden neergezet.

Dat levert natuurlijk wel enige problemen op; want wat doen we nu als de tent moet worden opgeruimd?

Het zal je duidelijk zijn dat het niet de bedoeling is dat alle koffers en tassen en wat er nog allemaal meer mee in de tent moet komen liggen, steeds iedere dag weer naar buiten gegooid moet worden om de tent uit te kunnen vegen en op te ruimen.

Voorals het slecht weer is, is dat natuurlijk uit den boze. Wij raden je daarom aan om dat opruimen steeds in overleg met al diegenen te doen die bij je in de tent liggen en dan steeds van achteren naar voren te werken; dus steeds eerst alle tassen en tassen en bedden voor in de tent neerzetten (dus niet smijten of gooien), dan achter in de tent de boel op orde brengen, waarna je dit alles nog een keer doet, maar dan voor in de tent.

Dit zal voor de onpartijdige internationale tentenjury een van de punten zijn waar scherp op zal worden gelet.

Iets anders is, dat de nieuwe tenten beschikken over een dubbel grondzeil. Natuurlijk zal de jury erop toezien dat er niet opzettelijk vuil tussen de grondzeilen zal worden geveegd. Dit is iets dat ons door de Nederlandse Bond van Huisvrouwen is opgedragen.

Waar, zoals ieder jaar, ook op zal worden gelet is dat het grondzeil goed tegen de wanden van de tent zal opgezet worden, zodat niet mogelijk is dat er water in de tent kan lopen. Maar het allerbelangrijkste waar op zal worden gelet is de bagage. Staat die fatsoenlijk en ordelijk in de tent of ligt die her en door de hele tent heen geslingerd? Het zal je duidelijk zijn dat de jury in dit laatste geval minde punten zal geven dan in het eerste geval. Tot slot nog twee dingen

In de eerste plaats...
Zorg er steeds voor dat je weet waar al je spullen zijn en laat ze niet slingeren. Zorg er voor dat er 's-nachts geen schoenen of laarzen buiten de tent blijven staan, want anders loop je het risico dat je 's-morgens natte voeten hebt.

Op de tweede plaats ...
De oude tenten zijn, ondanks het feit dat zij niet nieuw gekocht waren, ongeveer twintig jaar mee op kamp gegaan en hadden nog makkelijk vele, vele jaren meegekund. Nu hebben we prachtige nieuwe tenten, waarvan we hopen minstens minstens net zo lang plezier te hebben.

We hopen dat iedereen zuinig zal zijn op onze nieuwe spullen. Desondanks wensen we iedereen een prachtig kamp met erg veel goe weer toe; per slot van rekening hebben wij het zelf dan ook zo.

TOT ZIENS IN B L.

PROGRAMMA BIJ GOED WEER

Wijzigingen voorbehouden.

Om jullie te laten zien wat ons zo ongeveer de kampweek zal staan te wachten, publiceren wij hieronder een overzicht van het programma, zoals dat bij goed weer zal worden uitgevoerd.

Het zou niet leuk zijn om alle programma-onderdelen te verraden, vandaar dat we hier en daar volstaan met de aanduiding " VERRASSING " , omdat er op die plaats iets extra leuks, een nieuw spel of iets anders verrassends plaats vindt.

Tevens vind je in dit overzicht welke puntentelling we zullen hanteren bij de belangrijkste spelen. Wie het hoogst eindigt krijgt ook het hoogst aantal punten.

Indien het weer niet meewerkt, kan er natuurlijk aan het programma gesleuteld moeten worden: programma-onderdelen kunnen naar een andere dag verschoven, of zelfs geheel vervallen. Laten we hopen dat dat zo min mogelijk is!

Rode draad: SCOTLAND YARD SPEL. (punten 8,6,4,2,)

Zaterdag 13 juli.

Vertrek vanaf het kerkplein : 9.00.u. !!!!!!!!!!!

VERRASSING !!!!!!!!!!! (punten 8,6,4,2.)

Om ongeveer 19,30.u. : een STUNT.

spel: Zoek de Coach. (punten 4,3,2,1.)

Zondag 14 juli . Verrassings ontbijt.

's morgens: Een nieuw spel. (punten 16,12,8,4)

Zweedsloopspel (punten 8,6,4,2, tijd telt mee)

's middags: H.Mis op het kamp.

's avonds : Playbackshow.

Douanespel (punten 12,9,6,3)

Maandag 15 juli: Inkopen doen.

Hutten Bouwen (punten 16,12,8,,4)

's avonds : een nieuw spel.(punten 12,9,6,3,)

Dinsdag 16 juli: Verrassingsontbijt.

Verrassing.

Bezoekmiddag

Spel: koolmees en konijnen. (punten 8,6,4,2)

Vossejacht.(punten: 5 pnt. voor de winnaar)

Woensdag 17 juli: 's morgens : Voetbal en Volleybal competitie

(Punten: 12,9,6,3,)

We spelen 2 x 10 minuten. Let op:
een doelpunt geldt als punt.

Een set is een punt. Eindigen twee
groepen bij het volleyen gelijk,dan
beslist het doelsaldo.

Zeskamp (punten 16,12,8,4,)

Touwtrekken : (8,6,4,2.)

Vroeg naar bed !!!!!!!!

Donderdag 18 juli: Verrassingsontbijt.

Inkopen doen.

Vijfstedenspel (punten 12,9,6,3,)

Gigantisch,bourgondisch eetfestijn,

Vossejacht punten : 5 pnt. voor de winnaar)

Vrijdag 19 juli: Een nieuw spel. (punten 12,9,6,3,)

Hutten afbreken.(punten 4,3,2,1)

Kampvuurvoorbereiding. Kamplied (pnt.8.6.4,2)

Kamptoneelstuk (punten 12,9,6,3,)

Kampvuur!!!!!!!!!!!!

Zaterdag 20 juli: 's morgens: We vertrekken naar Boxtel.

DE TIEN "GEBODEN" VOOR DE JONGENSKOORKAMPEERDER.

1. Sportiviteit en solidariteit staan bovenaan in het vaandel.
2. We zijn met elkaar op kamp! Denk niet alleen aan jezelf, maar ook aan de anderen!
3. De staf heeft geprobeerd alles zo leuk mogelijk te organiseren. Jullie moeten het leuk maken.
4. We zijn te gast in de natuur: ben er zuinig op.
5. Hoor je de trompet? Dat betekent: verzamelen! Kom dan ook meteen. Ook na het reveille, dus in pyjama!
6. De tent is deze week je huis. Houd je huis steeds schoon en netjes.
7. Weet je hoeveel moeite het kost om voor veertig man te koken? Als je eens iets niet lust, zeg het gerust, maar blijf vriendelijk.
8. Wees zuinig op jezelf! Ga steeds eten met schone handen, ga steeds slapen met een schoon lichaam.
9. Op 't toilet moeten we allemaal zitten, houdt het dus zo schoon mogelijk.
10. We zijn met z'n allen op kamp, maak er wat van!

OVER COACHES EN GROEPEN

Wat is een coach?

In het engels heeft het woord coach twee betekenissen: koots (je weet wel: in cowboy-films komen zo vaak stage-coaches voor; dat zijn dan postkootsen), en die van trainer of mentor (en dan betekent stage-coach ineens: Jeroen die op het toneel staat).
Op het jongenskoorkamp hoort bij elke groep een coach. Die zit bij zijn groep aan tafel, ligt bij zijn groep in de tent en doet vaak met zijn groep mee aan spelletjes. De coach moedigt zijn jongens aan, traint ze, praat zo moed in als ze onderaan staan, en probeert ervoor te zorgen dat zijn groep wint. Maar de coach kan meer betoëven. Als de groep het niet eens is met de puntentelling, kan z'n coach zorgen dat het probleem binnen de leiding wordt besproken en misschien opgelost. Voor een groep die een goed idee heeft geldt hetzelfde. Het is met 'n coach als met een computer: Als je hem goed gebruikt kun je er veel plezier van hebben!

Waarom vier groepen in plaats van vijf?

In de afgelopen jaren hadden we steeds vijf groepen op het jongenskoorkamp. Een groep lag in een aparte tent, de andere groepen twee aan twee in de andere slaaptenten. Een knock-out-kompetitie (aldus onze sportexpert A. Peashuis) konden we niet spelen, en als er van een groep van zes jongens een groepslid om welke reden dan ook uitviel, was de groep verloren.
Waarom, als het ook anders kan? Ook vroeger speelden we de kompetitie met vier groepen. De groepen zijn groter, er hoeft geen enkele groep apart te liggen, en het programma kan vlotter verlopen. Dit jaar proberen we het weer eens met vier groepen. Drie groepen van zoven, een groep van acht jongens. Het bij elke groep natuurlijk een coach.

Waarom een vijfde coach?

Bij elke groep één coach? Jeroen, Nel, Anton, Roeland, Hans. Dat is dus vijf. Wat doen we dan met die vijfde? Laten we die thuis? Natuurlijk niet. Een goede coach is partijdig. Hij trekt zijn groep voor. En dus kan het voorkomen dat vijf partijdige coaches onderling het niet eens worden. Wél als er één coach onpartijdig is. Een vijfde coach dus, een coach zonder groep, of zo je wilt, de coach van de coaches. Iemand die als dat nodig is als scheidsrechter optreedt.

Wie dat wordt? Dat blijft nog even een verrassing. Dat zie je allemaal wel op zaterdag 13 juli.

DE PLAYBACKSHOW OP KAMPTASONA

Weten jullie het nog? Voor de moesten van jullie zal het niet moeilijk zijn zich te herinneren dat vorig jaar op het jongenskoorkamp voor de eerste keer de Kamptasona Playbackshow gehouden werd. Een nationale traditie die ook het jongenskoorkamp niet ongemoeid kon laten.
Danny de Munck, eh ... Jos Spierings moest toen in de Luykegestolse bossen alle zeilen bijzetten om Frank Sinatra en het Trio Handveger en Blik te verslaan. Jos nam als eerste de Playback-Wisseltrofee mee naar huis.
Voor ons een vraag wie er dit jaar met de allerhoogste oer zal gaan strijken. In ieder geval stellen wij het zeer op prijs als zoveel mogelijk jongens mee doen. Iedereen die meedoet kan in ieder geval rekenen op een attentie. Doe dus mee, en laat zien dat je in ieder geval meer kunt dan zingen alleen.
(De tweede kamptasona Playbackshow wordt gehouden op zondag 14 juli a.s. Inschrijving is nog mogelijk tot die dag!)

DE GIBBINSON: EEN MERKWAARDIG DIER

De Schotse ontdekkingsreiziger Angus Gibbins ontdekte in 1892 in de oerwouden van Zuid-Oost Azië een tot dan toe onbekende mensaap. Het beest was ongeveer twee meter lang, liep rechtop en leefde uitsluitend van plantaardig voedsel. De wetenschap noemde het dier *Nesopithocus Fenomona*, maar wij kennen het onder de naam Gibbinson. Wetenschappelijk onderzoek in de Zoo van Londen leidde tot enige merkwaardige ontdekkingen. Vooral het natuurlijke verdodigingssysteem van de Gibbinson bleek uniek. Over zijn voorhoofd loopt een band van lichtgevende cellen, die in noodsituatie's zeer fel kunnen oplichten. Veel een Gibbinson zich bedreigt dan schijnt hij ongefelle lichtsignalen uit die voor zijn vijanden het effect van weer oproepen. Zoals bijvoorbeeld de bunzing bij gevaar een weerzinwekkende geur verspreidt, signaleert de Gibbinson licht. Het effect is hetzelfde, de belagers van de dieren steken hun jacht. Een tweede opmerkelijke eigenschap van de Gibbinson is zijn reislust. Enige in Cambodja gemerkte dieren bleken later in Mongolië te verblijven. Gibbinsons worden ook aangetroffen in het Amazonegebied, in de poolcirkel en zelfs in Zuid-Duitsland, wat aantoont dat de dieren onder alle klimaatomstandigheden kunnen overleven. Naar verluidt zijn er op dit moment nog zo'n veertig Gibbinsons in leven als gevolg van een genetisch gebrek dat voorplanting bemoeilijkt. De Gibbinson komt voor op de lijst van beschermde diersoorten.

(Uit: *Brhms Dierenleven*)

VAN BON NAAR BONNENBOEKJE //

Het bonnensysteem op het jongenskoorkamp kent voor- en tegenstanders. Voorstanders zijn de jongens die wél, tongenstanders de jongens die niet veel bonnen verdienen tijdens de kampweek. Dat de bonnen er zijn voor 'sligmjurken' is natuurlijk grote onzin. Een bon kun je verdienen door sportief gedrag, door hulpvaardigheid, door aan het programma mee te werken in plaats van het te verstoren, door te luisteren wanneer dat wordt gevraagd, kortom, door een plezierige kampgast te zijn.

Dit jaar zul je de coach niet met een pakje bonnen rond zien lopen, maar net als op het voetbalveld, met een bonnenboekje. Daarin schrijft hij in de loop van elke dag op, welke jongens voor een bon in aanmerking komen. Ook de vijfde coach en de keukenstaf lopen met een bonnenboekje rond (als ze tenminste niks anders te doen hebben). De bonnen worden de volgende ochtend tijdens het ontbijt uitgedeeld.

Onthoudt één ding: bonnen zijn er voor goed gedrag. Voor slecht gedrag delen wij geen strafpunten uit. Maar we hopen dat dat ook niet nodig zal zijn.

EVEN LACHEN ...

Pastoor tegen kleine Jantje:
Wat gebeurt er als je het tiende gebod overtreedt?
Jantje denkt diep na en zegt dan verhougd:
Dan zijn er nog negen over!

Heerlijk.....

Boomstammen sjuwen, bunt plukken totdat je geen bunt meer kunt zien, laat staan plukken. Doorkruis op je buik de bossen op zoek naar geschikte takken en knoei zo veel mogelijk met modder.

Kortom: "hoe maak ik me zo smerig mogelijk!" Je kleren veranderen van smetteloos wit in groen, bruin tot zwart. Dit alles zonder dat je van je moeder op je "donder krijgt", beter nog, ze is niet eens in de buurt. In een woord, Heerlijk!

Omdat we jullie deze geweldige mogelijkheid zeker niet willen onthouden heeft reisorganisatie Cantasona, de ekskursie "Hutten Bouwen" weer op het programma staan. Om het jullie wat makkelijker te maken zijn hieronder enkele belangrijke tips geschreven, waaraan je je maar beter kunt houden.

& De Vorm.

Hierin zijn jullie geheel vrij, om die uit te kiezen, maar er zijn wel een paar voorwaarden.

- Het moet de juiste maten hebben, dus niet een deur maken, die veel te laag is, zodat iedereen moet bukken, wil men naar binnen gaan.
- Er dient minstens een raamopening te zijn.
- Heel belangrijk is, dat de hut 'bovengronds' moet zijn
- De groep moet er gemakkelijk in kunnen.
- Een rookgat hoeft niet, want je mag er toch geen vuurtje stoken.
- Afgezien van deze voorwaarden, mag je van alles verzinnen, hoe origineler, hoe beter (en hoe meer punten.....)

& Stevigheid.

Om de hut toch stevig genoeg te maken, is het waarschijnlijk het beste om voor het geraamte dikke takken, of desnoods boomstammen te nemen.

Als je een geraamte maakt en je neemt b.v. een vierkant model, dan is het raadzaam om in de vierkante vlakken, schuine takken te zetten, of leggen. Dit kun je dus het beste doen bij alle vierkante vlakken dus ook het dak. Dit is beter voor de stevigheid en je kunt andere takken beter vastmaken.

& Materiaal.

Om te voorkomen, dat men na het jongenskoorkamp een nieuw bos moeten gaan planten, mag je alleen materiaal gebruiken wat "dood" is. B.v. Hele dikke takken takken of dunne boomstammen waar je misschien de dunnere takken af moet snijden. Deze dunne takken kun je misschien later als afwerkingsmateriaal weer gebruiken. Hiervoor kun je ook b.v. gras of bunt gebruiken. Je mag evenals vorig jaar, indien nodig, water komen halen.

Als er materiaal gebruikt is, dat duidelijk nog levend hout is, dus je hebt b.v. takken van de bomen gekapt, dan kost dit uiteraard zeer veel punten.

& Overige eisen.

-Takken, met gevaarlijke, scherpe stukken moeten weg zijn, want dat het kapstukken zijn geloven we toch niet.

-Je mag niet graven !!!!!!!!!!!

-De hut moet, nagenoeg, waterdicht zijn.

-Wanneer er toch een klein beetje gegraven moet worden voor b.v. modder, bespreek dit dan eerst met de coach.

-De hut moet in één dag af zijn.

-Men mag niet samenwerken met andere groepen. Dus vier groepen, vier hutten.

-De coach mag niet meewerken, hij mag wel mee beslissen over vorm en materiaal. De coach mag dus niet meehelpen met takken sjouwen.

-De plaats van de hut moet 'binnen ongeveer 5 minuten lopen' van het kamp, bereikbaar zijn.

-Voor degenen die een villa willen bouwen: een oprijlaan is niet verplicht.

Reisorganisatie Cantasona wenst jullie verder veel plezier met deze ekskursie.....

HET BOURGONDISCH EETFESTIJN.

het was warm die dag. Je kon het aan alles merken. De vogels floten niet, bijen zoemden niet, koeien lagen stil voor zich uit te staren en de open riool stonk drie kwartier tegen de wind in. Nee, warm is fijn, maar dit was toch een beetje te veel van het goede. Veel te benauwd. Weer om niets te doen. En toch was er op één plaats in het vestingstadje Woudrichem een drukte van belang. Namelijk bij het Wapenarsenaal, het kasteel van de Baanderheer van Woudrichem tot Avezaaten. Want het was vandaag feest. Jeanette, de vrouw van de edelman was jarig en gaf haar jaarlijkse eetfestijn. Iedereen uit het plaatsje mocht komen en zoveel eten als hi of zij wilde. En nu waren ze bezig met de voorbereiding ervan. Er moesten inkopen gedaan worden, zoals groenten, fruit, brood en drinken. De beenhouwer was al bezig met het voorbereiden van het vlees. Weer anderen waren doende met het plaatsen van tafels en stoelen rond vuur putten. En toch was het alsof er iets niet klopte. Op de tafels stonden alleen borden en kroezen. Meer "gereedschap" zoals messen en vorken waren er niet. De mensen moesten dus met "handen en voeten" eten. Dat was de prijs die de mensen moesten betalen voor het gratis eten.

Om 18.00 uur was het zover. Trompetten waarschuwden de mensen. Alle dorpelingen stroomden toe en namen plaats aan de tafels. Toen iedereen gezeten was, kwamen enkele liefvallige dienststers de dorpelingen slabbertjes omdoen, en een pet op zetten. Het feest kon beginnen. Grote sahalen brood en groenten werden binnen gebracht. Alles ongesneden. Dus men moest het brood aan stukken trekken en de worteltjes van het loof halen. Om maar niet te spreken over de grote bloemkool die nog niet gesneden was. Even later kwam er een minstrel hinnen die de mensen wat gezelligheid bracht met zijn zang en gitaarspel. De dienstertjes renden af en aan. Op een gegeven moment werd er op de gong geslagen en werd iedereen doodstil. De heer van Woudrichem kwam binnen. In vol ornaat, geflankeerd door ridders eh jonkvrouwen. Hij keek monachtend over de volle tafels. Overal was het een beestenbende. De mensen zten tot hun oren vol met jus, groente etc.

Vervolg van HET BOURGONDISCH EETFESTIJK.

De mensen keken elkaar aan en schrokken van de ander en zichzelf. De spanning was te snijden, het vlees brandde aan. Niemand durfde nog een hap te eten. Plots zei de edelman: "Zo te zien smaakt het," Opnieuw keek hij de tafels af. Minuten leken uren. Wat zou de heer gaan doen. Toen liep hij op een van de dienstertjes af en greep haar wijnzak. Hij wenkte naar een van zijn knechten en beval hem om de eerste de beste man te grijpen. Een oude man werd naar voren gebracht en op een stoel vast gebonden. De knecht trok het hoofd van de man achter over. En.....je kunt het geloven of niet, de heer van Woudrichem gaf hem te drinken uit de wijnzak. De oude man drohk gulzig en liet hem dit buitenkansje niet ontgaan.

Het drank wel niet makkelijk, zo achterover, terwijl iemand anders een straal wijn naar binnen spuit maar ja, lekker was het wel. Zo nu had hij genoeg. Maar...hij mocht niet stoppen, hij moest blijven drinken of hij nu wilde of niet. Nu vond hij het niet zo lekker meer. Hij verlikte zich bijna en moest steeds vlugger drinken. En toen kon hij niet meer, hij proetste het uit, recht in het gezicht van de Heer. Deze wreef door zijn haren. De oude man dacht dat hij het bestierf en telde zijn laatste minuten. Maar inplaats van kwaad te worden begon de Heer te bulderen van het lachen. De oude man glimlachte mee, lachte hardop en schaterde even later. Toen was het hek van de dam. Iedereen lachte en sloeg elkaar op de schouder. De edelman stak zijn hand omhoog en het was weer stil. Op dringende toon zei hij: "Hiervan maken we een wedstrijd, je mag zo veel drinken als je wilt, maar ik giet!" De spanning was gebroken, het werd een daverend feest tot diep in de nacht. En na de wedstrijd machten de mensen dansen. Om 3 uur in de nacht ging iedereen voldaan naar huis. En nog jaren bleef het wijngieten een traditie

QUE- BARBEQUE-BARBEQUE-BARBEQUE-BARBEQUE-BARBEQUE-BARBEQUE-BARBEQUE.

HET ZELF VERZORGEN VAN EEN BARBEQUE.

1. HET INKOPEN DOEN.

Benodigheden voor 8 mensen:

- halve bloemkool
- 1 komkommer
- 4 tomaten
- 2 stokbroden
- worteltjes
- uitjes/augurken

2. WERKZAAMHEDEN.

- Bloemkool: -wassen
-groene bladeren eraf
-kleine stukjes snijden
- Komkommer: -schillen
-in hele dunne stukjes snijden
- tomaten: -wassen
-ieder een halve tomaat
- worteljes: -groen eraf
-worteljes wassen
-worteljes schrapen.

BARBEQUE-BARBEQUE-BARBEQUE-BARBEQUE-BARBEQUE-BARBEQUE-BARBEQUE-BARBEQUE.

DE RODE DRAAD: SCOTLAND YARD

In het centrum van Londen is het niet moeilijk in het verkeersgewoel onder te duiken. Als iemand zich hier onvindbaar wil maken heeft men wel de schrandere detectives van Scotland Yard nodig om hem op te sporen.

Dat is in het kort de inhoud van het spel dat we op het kamp als rode draad gaan spelen. Het speelbord komt op een centrale plaats op het kampterrein, zodat iedereen het spel de hele dag door kan volgen. Elke groep krijgt z'n eigen pion en mag op ieder moment van de dag spelen. Voor elke uitgespeelde partij kan de winnende groep acht punten verdienen!

Wat is de bedoeling?

Mr. X is op de vlucht. Hij reist kris-kras door Londen, onzichtbaar voor de detectives. Tijdens het gehele spel laat hij zich slechts drie keer zien. De detectives moeten proberen hem op te sporen. Omdat Mr. X wél steeds bekend maakt welk vervoermiddel (TAXI, BUS of UNDERGROUND) hij neemt kunnen de detectives zijn spoor volgen, tot dat een van hen Mr. X vangt of enkelom hem klem zetten. Maar pas op: elke detective mag slechts 10 keer met de TAXI reizen, 8 keer met de BUS en 4 keer met de UNDERGROUND.

Hoe spelen we het?

Elke groep is een detective. Wie Mr. X is blijkt pas op het einde van ieder spel. Aan het begin van het spel kiest elke groep en ook Mr. X een beginpunt. Bij het speelbord noteert Mr. X na elke zet op de scorelijst welk vervoermiddel hij heeft gebruikt. Elke groep noteert welk vervoermiddel zijn detective heeft gebruikt en op welke plaats hij staat. Bovendien verplaatst de groep zijn pion op het speelbord.

Mr. X verschijnt bij de zetten 3, 8, 13 en 18. Bij twee-en-twintig zetten is de partij afgelopen. De groep die bij het einde van de partij het dichtst bij Mr. X staat is winnaar. De groep die op een na het dichtsbijzijnde is is tweede, enzovoorts. Dat geldt ook voor het geval de partij eerder is afgelopen.

Wanneer spelen we het?

De eerste partij begint op zondagmorgen tijdens het ontbijt. We zullen in ieder geval elke keer een zet doen na een maaltijd en voor het naar bed gaan. Maar ook tussendoor mag elke groep een zet doen. Zolang ze hun zet maar op de scorelijst noteren. Best leuk, als je met je groep even niks te doen hebt samen nadenken over de route die Mr. X kan hebben gekozen. Pas als Mr. X devolgende zet heeft gedaan (wat je op de scorelijst kunt zien) kun je verder spelen. Je hoeft niet op je beurt te wachten, maar pas op: er mag op elke plaats maar één detective staan, dus ... wie het eerst komt het eerst maalt.

Tot slot....

Luister goed als de spelregels worden uitgelegd. Dat voorkomt fouten. Denk met de hele groep mee voor een zet te doen. Zeven man weten meer dan één. En denk erom: acht punten voor de winnaar. De moeite waard om het spel serieus mee te spelen.