

Het is al weer november 1982. Een koorjaar ligt achter ons en daarom presenteren we het jaarverslag.

Een terugblik, tevens een bezinning op hetgeen er in de toekomst moet gebeuren en een verantwoording van het verenigingswerk, dat alles mag zeker de motivering genoemd worden tot het schrijven van dit jaarverslag.

De draad van dit koorjaar begint op 22 november 1981. Op deze dag werden drie jongens geïnstalleerd als lid van Cantasona. Een jongen verliet Cantasona wegens "hoge leeftijd" en slechte conditie van de stem, terwijl vijf leden door omstandigheden vroegtijdig moesten afhaken. Zodoende telde de Cantasona-familie ,aan het einde van dit koorjaar 37 leden.

Tijdens het komende Ceciliafeest zullen tien jongens Cantasona komen versterken en zullen drie jongens ,na een lange dienstdtijd hun jongenskoortijd beëindigen.

Hierdoor zal ons jongenskoor het komende koorjaar 44 leden tellen.

Het afgelopen koorjaar is een bewogen jaar geweest, met vele activiteiten van allerlei aard.

De gebruikelijke muzikale activiteiten waren er ook dit jaar weer.

Denken we maar eens aan het mooie vriendenconcert en de radiouitzending, maar ook aan de verzorging van ongeveer 50 missen.

Daarnaast waren er voor het jongenskoor een 160 tal repetities.

Realiseert U zich dat dit ongeveer 7200 minuten zijn ?

En dat deze repetities door meer dan 90 % van de jongens bezocht worden.(.....

Zelfs de allerkleinsten van ons koor, staken 1800 minuten in hun opleiding.

Behalve hun aandeel in het grote koor, zullen ze het komende jaar nóg eens 45 minuten per week terugkomen voor de verdere voltooiing van hun opleiding.

Dat deze tweejarige opleiding de kwaliteit van onze jonge koorzangers ten goede zal komen ,hopen we van harte.

Overigens: Wist U dat de bekende aftekenkaarten in gewijzigde vorm, dit jaar terugkeerden ?

Wat betreft de ontspanning is er goede vooruitgang geboekt.

In vgl. met enkele jaren terug zijn er dit jaar meerdere activiteiten ontplooid.

Dit alles volgens ons ontspanningsprogramma ,dat 1 jan. 1982 van start ging.

Dit resulteerde in de volgende activiteiten: Een herfst- en winterwandeling, groepsactiviteiten (ofwel de van oudsher bekende zondagse uitstapjes) in maart, april, mei en juni, en het jaarlijkse Ceciliafeest.

Daarnaast natuurlijk het tentenkamp in juli.

Dit jaar met 32 jongens, een voortreffelijke keukenstaf ,goed weer en veel plezier. Dit alles kunt U nog eens nalezen in ons uitgebreide kampverslag.

En dan presenteert het jongenskoor deze maand weer de koorkrant.

Geneel in een nieuw jasje inclusief advertenties. De krant is voor iedereen te verkrijgen tegen een kleine vergoeding van f 0,50, ten bate van het jongenskoor.

Vermeldenswaardig is nog, dat de krant geneel door de jongens zelf in elkaar is gezet en dat ze daar enthousiast nog eens heel wat van hun vrije tijd hebben ingestoken.

Er waren het afgelopen koorjaar nog meer veranderingen. Het puntensysteem kreeg een andere en betere opzet, waardoor de minpunten ruimbaan maakten voor de bonuspunten.

De winnaars van het jaarlijkse puntensysteem komen in aanmerking voor een

daguitstapje. Dit jaar kozen we voor het pretpark 'Walibi' .
 Alle activiteiten,inzake het puntensysteem en het al genoemde ontspannings-
 programma ,werden ontplooit in zes groepen.

Het zou het streven moeten zijn van ieder bestuur,het goede te handhaven en
 het minder goede te verbeteren.Wij doen ons best en denken in ieder geval
 op de goede weg te zijn.

En hoe gaat die weg verder ? Welnu,zoveel mogelijk doorblijven gaan op
 dezelfde wijze als het achter ons liggende koorjaar,dus ook het puntensyteem
 en het ontspanningsprogramma blijven draaien.

Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan de liturgieviering,en aan de
 uit te voeren muziek.Hieraan zal groepsgewijs,naast de repetities,gewerkt
 worden.

En natuurlijk zullen we ons allemaal weer voor de volle 100% en met de
 beste bedoelingen inzetten om ons jongenskoor te runnen en in stand te houden.

Ons bestuur functioneert ,in huidige vorm,nu enkele jaren.Natuurlijk kunnen
 we niet pretenderen de wijsheid in pacht te hebben en dat doen we ook niet.
 Maar nieuwe bezems vegen schoon.

Het werken met een jongenskoor in deze tijd is geen geringe opgave.

Vele factoren drukken tegenwoordig een zware stempel op ons werk.

Het zijn factoren,die niet om excuses vragen,want dat is de weg van de minste
 weerstand volgen. Maar het vraagt wel om begrip en steun.

Aan het slot van dit relaas moet ik dan ook helaas constateren dat het
 jongenskoor en bestuur,soms,met name vanuit het herenkoor,onterechte kritiek
 ontvangt.

Achteloos kritiek geven is volgens mij afbrekende kritiek,dat ons werk zeker
 niet ten goede komt en bovendien misverstanden op kan leveren.

Anders gezegd: Zijn we allemaal niet té negatief over ons jongenskoor ?

Of beter: Zouden we alles wat positiever kunnen bekritisieren ?

Ook al kunt U onze inzichten niet altijd even goed waarderen; voor ons allen
 is er een taak weggelegd om zodoende letterlijk en figuurlijk achter ons
 jongenskoor te kunnen blijven staan('stil en in vol ornaat') .

Terugblikkend geloof ik toch te mogen zeggen,dat het een goed koorjaar is
 geweest. Cantasona heeft gezongen zo goed als het kan,en zo dikwijls als
 het nodig was. En als de plicht roept zijn onze jongens gelukkig nog steeds
 present op net appél .

Een bewogen jaar met veel veranderingen ligt achter ons en een jubileumjaar
 ligt voor ons.

Moge het komende feestjaar dan ook een muzikaal en ontspannent jaar voor onze
 jongens worden.

Tenslotte past het om vanaf deze plaats een hartelijk woord van dank uit te
 dragen naar Directeur,Bestuur,Pastoor,Kampstaf,Uniformmensen,Vriendenkring
 en iedereen die op zijn of haar eigen wijze het jongenskoor Cantasona een
 warm hart wil toe dragen.

"Wie de koorschoen past,trekke het Uniform aan " .

Au multos annos.