

Pastoor van Mulukom plechtig geïnstalleerd

Grootse verwelkoming!

Pastoor v. Mulukom, die reeds na zijn eerste oriëntatiebezoeken aan Boxtel durfde getuigen een „schone parochie” te hebben gekregen zal zijn benoeming tot pastoor van de H. Hartparochie, alhier, ongetwijfeld nog veel meer zijn gaan waarderen na de grandioze ontvangst welke hem hier zondag werd bereid. Zo hij nog vervuld mocht zijn van enige weemoed vanwege zijn vertrek uit de hem zo dierbaar geworden St. Jans parochie te Den Bosch waar hij 14 jaar gewerkt heeft en waar hem vrijdag nog een grootse hulde werd gebracht ten afscheid, dan zal hij zich zondagavond niettemin meteen „thuis” gevoeld hebben in Boxtel. Want de nieuwbenoemde herder trof daar op deze mooie zomerse dag zijn parochie aan in volle feestelijke luister — en wat hem nog meer getroffen zal hebben — hij vond er zijn parochianen als het ware met de zon in het hart. In alle eerbetoon proefde men de echte Brabantse gastvrijheid
HART VAN BOKTEL.

Pastoor v. Mulukom, die vergezeld was van zijn heerbroer pastoor v. Mulukom

H. Hart Koor Cantasona op achtergrond



Fotobureau „Het Zuiden” — Boxtel

Burgemeester v. Helvoort verwelkomt de nieuwe pastoor