

Nieuws uit Boxtel

Benoemd tot directeur Osse muziekschool

COR SUYS gaat Boxtel verlaten

(Van onze verslaggever).

BOXTEL, 2 augustus. Cor Suys (44), de nieuwe directeur van de vorig jaar opgerichte Osse muziekschool, heeft op muzikaal gebied in Boxtel zijn sporen meer dan verdiend. In 1947 nam deze in Vlijmen geboren musicus de leiding van de Boxtelse volksmuziekschool op zich. Boxtel was in die eerste na-oorlogse jaren een van de eerste plaatsen in Noord-Brabant, waar het volksmuziekonderwijs ter hand werd genomen. Musicus-pedagoog Cor Suys komt de eer toe de muziekminnende bevolking van Boxtel en verre omgeving muzikaal te hebben opgevoed, zowel in de door velen al jaren met liefde beoefende praktijk als in de door sommigen ten onrechte verfoede theorie van „het vak.”

Gelukkige situatie

„Ik heb hier een gelukkige situatie aangetroffen voor mijn muzikaal beleid”, vertelde de heer Suys me in de zonnige werkkamer van zijn „Oostenrijkse” woning naast de Boxtelse wassertoren. „Het is dan ook beslist met gemengde gevoelens, dat ik per 1 sept. naar Oss vertrek. De medewerking, die ik heb ondervonden in de afgelopen dertien jaar, is wel bijzonder goed geweest. Vooral aan de onvergetelijke emeritus-deken I. Broekman en aan het hoofd van de Sint Franciscusschool — de heer J. de Rooy — ben ik veel dank verschuldigd. Zij hebben grote belangstelling voor de muziek en zij hebben het mede mogelijk gemaakt, dat ik in Boxtel zo vruchtbaar heb kunnen werken.”

All-round vakman

Als de heer Suys komt te spreken over zijn grote liefde — het parochieel zangkoor van de H. Hartparochie, dat hij dertien jaar lang als dirigent-organist heeft gediend — wordt de kleine blonde musicus eerst met recht enthousiast. Het H. Hartkoor heeft zich het afgelopen decennium in de Nederlandse muziekwereld een naam verworven, waarop Boxtel zonder enig chauvinisme trots kan zijn. Bij de zondagsmis-uitzendingen van de KRO was Boxtel een „vaste klant”; in de KRO-studio's liggen twaalf opnamen van 't H. Hartkoor; drie (Telefunken) grammofoonplaten verkondigen bijna dagelijks Boxtels roem via een of andere zender.

