

Oss 28 Oct. 1960.

Beste Jan!

Wat zijn de foto's mooi geworden!

had

dat ik er niet van verwacht.

Wij hebben er erg van genoten en zullen dat,

hopelijk we leven blijven doen.

Veel dank voor je leuke brief en natuurlijk

voor de mooie plaatjes.

Alles wat mij ooit hebben mitgezonden, en

nog meer, heb ik op de banden staan.

Nu gaand ik een bandrecorder heb, ga ik

die draaien en hang er dan jouw foto's

boven, dan zit ik er weer "middenin".

Doe de groeten aan Vader en Moeder en

bedank zij van mij.

Wij denken nog dikwijls aan Bortie - en

zullen dat wel altijd blijven doen - aan

alle dingen, daar, maar toch wel heel

bijzonder aan het kerkkoor en dan

vooral ook aan de jongens.....!

Zij en nog enkele groten zullen nu niet

de jongensstem mitzingen zijn.

Stuur je lieve vriendschapsband aan, in jullie

baardclub en later weer in het grote koor.

Blijft allen onze "Mooie Naak" getrouw
en - als 't kan - ga een steun zijn voor de
leiders, die telkens meer, als er nieuwe
komen, van voren af aan gaan beginnen.
En nu maar samen werken om het
in de kerk voor G.L. Keer zo mooi mogelijk
te maken.

Beste Jan doe veel groeten aan de directeur,
de twee Dieren Leiders, aan de jongens van
Het Kon^{en} met het minst aan collega's
baardmannen.

Soet vrens,

Je oud kinddirecteurs,

Corf Suij

© Suij
Singel 1940-1945 No 116

Oss.