



Al ga je door de aarde heen,
om vast te houden.
Als de tijd daar is,
moet je loslaten

Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn bespaard is
gebleven, geven wij u kennis van het overlijden, van onze dierbare
broer, zwager, oom en oudoom

Martien Habraken

- Martinus Leonardus -

Ridder in Orde van St. Silvester en begiftigd met
de gouden eremedaille van St. Gregorius Vereniging

☆ Boxtel, 7 februari 1927

† Eindhoven, 6 september 2005

Lena en Jan van Acht-Habraken
Henk en Sjan Habraken-Burgers
Tiny en Kees Simons-Habraken
Marinus en Ria Habraken-Seuntiëns
Dina en Frans Vermeer-Habraken
neven en nichten
achterneven en achternichten

Luissel 11

5282 JD Boxtel

Wij nemen afscheid van Martien tijdens de uitvaartdienst in de
parochiekerk H. Hart van Jezus aan de Baroniestraat te Boxtel op
zaterdag 10 september om 10.30 uur. Aansluitend begeleiden wij hem
naar begraafplaats Munsel aan de Bosscherweg te Boxtel.

Ter voorbereiding op de uitvaart wordt op vrijdag 9 september om
19.00 uur een avondwake gehouden in voornoemde kerk.

Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang van beide
diensten.

Martien is overgebracht naar het mortuarium van verpleeghuis
Liduina, Liduinahof 35 in Boxtel. U kunt vrijdag voor de avond-
wake van hem afscheid nemen, van 18.00 tot 18.45 uur.

Indien u geen persoonlijk bericht heeft ontvangen, gelieve dan deze
kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Oom Martien

Verder van de wereld weg
elke dag een beetje
Dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje.

Toon Hermans

Dankbaar zijn we voor al het goede
wat je ons gegeven hebt.

Sjef en Saskia, Silke, ♥
Lian en Bart, Anne, Jelle, Giel