

DE NOTENDOOP

JUBILEUMJAAR EXTRA **1983**

JONGENSKOOR
Canta  Sona
BOXTEL

MET O.A.:

Heeneer felix
wenst ons
een fijn kamp

PROGRAMMA

Nol
over
SPÔRT

MIS op
kamp!

SPOKEN in
Luyksgestel?

Bericht
voor de
ouders!!

KAMP SPECIAL

OM MEE TE NEMEN!

EXTRA EDITIE

Van de Redactie.....

Nog twee weken en dan is het zover .

Het jongenskoor 'Cantasona' gaat dan wederom op kamp.

Dit jaar met 35 jongens,keukenstaf en bestuur. Een week lang staan de tenten in de bossen van Luyksgestel.

Het leek ons geen gek idee ,om alles omtrent zo'n kamp eens op een'rijtje te zetten' .

Hoe laat we vertrekken,wat moeten we meenemen, wat gaan we doen, allemaal vragen waarop in deze kampkrant een duidelijk antwoord gegeven wordt. Dus lees deze krant goed en bewaar de krant !!!!!!!!!!!
Mocht er na het lezen van deze editie iets nog niet duidelijk zijn, bel dan even § 73145 § .

Totslot wensen wij iedereen een fijne vakantie toe, en de kampingers een fijn en mooi kamp.

De kampcommissie.....

In deze kampkrant o.a.

1. Wat moet er allemaal mee ????????????
2. Programma
3. Bericht voor de Ouders.
4. Brief van het Belgisch ministerie voor verkeer ,grens en douane faciliteiten.
5. De Tien geboden voor een jongenskoorkampeerder.
6. Een belangrijk Persbericht.....
7. Raden maar.....

Beste Jongens,

wederom staan we aan het einde van een koorseizoen; een seizoen waarin veel van jullie gevraagd is. Ik bedoel hiermede: door weer en wind naar de repetities en het regelmatig opluisteren van de eucharistievieringen enz.

En nu hebben jullie dubbel en dwars een mooi kamp verdiend. Ik heb jullie al eens gezegd, dat verschillende heren reeds lang met de voorbereiding daarvan aan het werk zijn. Hieraan is veel tijd besteed. Het is nu ook aan jullie om de kampweek te doen slagen.

Daarom: wees sportief en luister als dat gevraagd wordt.

Uiteindelijk offeren een aantal heren een week van hun vakantie voor jullie op. Dit doen zij graag en daarom werk mee en wees tevreden.

Na de grote vakantie gaan we direct aan de slag voor het grote koorfeest n.l. : we gaan herdenken dat het koor van de H.Hartkerk 40 jaar geleden gereorganiseerd werd.

Hieruit is het H.Hartkoor ontstaan.

Ik reken graag op jullie medewerking om dit feest te doen slagen ! Een fijne vakantie wordt jullie toegewenst door ,

J.Felix, dirigent.

Zeer belangrijk, lees deze krant goed en nauwkeurig, !!!!!!!!!!!!!

BELANGRIJK PERSBERICHT.

Het Persburo "Cantasona " deelt U,inzake het kamp 1983,het volgende mede :

1. De kampweek zal gehouden worden van zaterdag 2 juli 1983 t/m zaterdag 9 juli 1983.

De tenten zullen weer worden opgeslagen in de omgeving van Luyksgestel op de weg naar de Belgische plaats Lommel, vlak bij de grens.

We vertrekken om 10.30.u. vanaf het kerkplein. Na afloop van het kamp komen we ook weer op het kerkplein aan,en dat zal zijn om ongeveer 12,30.u.

2. Het kampadres van 'Cantasona' in 1983 is Familie Geraerts

Lommensedijk 15

5575 XD Luyksgestel.

Uitsluitend voor noodgevallen is de Familie Geraerts telefonisch te bereiken voor boodschappen aan het jongenskoor : 04974-1316.

3. WAT MOET ER ALLEMAAL MEE ?

Kleding voor sport en spel,regenkleding,laarzen,of waterdichte schoenen,sport-en gymschoenen.Een warme trui,reserve ondergoed, pyama,toiletartikelen als zeep,handdoeken,washandje,tandenborstel, en pasta, slaapzak,met luchtbed,of evt. strecher,evt.een hoofdkussen,zwembroek en de kampkrant.

Verder één broodmaaltijd voor de eerste dag en voor de dorstigen onder ons ' iets te drinken ' .

Bestek e.d. is allemaal op het kampterrein aanwezig. Het onderwerp zakgeld is een moeilijke zaak.Iedereen krijgt de gelegenheid om enkele malen in het dorp iets te kopen,snoep ,kaart met postzegel,of een souvenir. We zijn van mening dat veel zakgeld overbodig is en stellen daarom een bedrag voor van f 10,00 . Niemand wordt echter verplicht om zakgeld mee te geven !

4. De Bagage dient goed verpakt in koffer, tas of zak op vrijdag 1 juli te worden ingeleverd bij Fam. de leyer, ingang tongersestraat, tegenover de slagerij, voor 17.30.u. Daar zal ook de bagage op zaterdag 9 juli weer af te halen zijn vanaf ongeveer 16.00.u.

5. Ook dit jaar worden ouders, familieleden en bekenden in de gelegenheid gesteld om het kamp te komen bezoeken. Dinsdagmiddag (5 juli) wordt hiertoe gelegenheid geboden. De jongens blijven dan in en om het kamp om iedereen te kunnen ontvangen. De plaats van het kamp zal tijdig op de grootste 'invalswegen' met borden worden aangegeven. Zoals U elders in deze krant kunt lezen, zijn we dit jaar een beetje aan de tijd gebonden, dus bezoekmiddag, 5 juli van 13.30.u. tot 18.00.u.

6. De keukenscepter zal dit jaar gezwaaid worden door het echtpaar Ad en Mieke Boley, aangevuld met Henri van de Langenberg, oud-jongenskoorlid.

De staf zal, zoals de laatste jaren, bestaan uit de heren Martien Habraken, Nol Paashuis, Hans Mestrom, Anton Neggers, Jeroen Felix, en Roeland de Leyer. Iedere groep zal een staflid als ' coach ' hebben.

7. Dit waren zo ongeveer de belangrijkste persberichten betreffende het kamp van ' Cantasona' .

We hopen dat het allemaal zo ongeveer duidelijk is. Mocht U nog vragen hebben, dan kunt U altijd even bellen naar het secretariaat van 'Cantasona' . Namens het bestuur van 'Cantasona' en de kampstaf wensen wij U een prettige vakantie toe met een behouden thuiskomst !!

Namens 'Cantasona'
de secretaris .

Secretariaat 'Cantasona' , ons doelstr. 24 tel. 73145.

PROGRAMMA bij goed weer
Wijzigingen voorbehouden

Om jullie te laten zien wat ons zo ongeveer de kampweek zal staan te wachten, publiceren wij hieronder een overzicht van het programma, zoals dat bij goed weer zal worden uitgevoerd. Het zou niet leuk zijn om alle programma-onderdelen te verraden, vandaar dat we hier en daar volstaan met de aanduiding "VERRASSING!", omdat er op die plaats iets extra leuks, een nieuw spel of iets anders verrassend plaats vindt.

Tevens vind je in dit overzicht welke puntentelling we zullen hanteren bij de belangrijkste spelen. Wie het hoogst eindigt krijgt ook het hoogst aantal punten.

Indien het weer niet meewerkt, kan er natuurlijk aan het programma geslouteld moeten worden: programma-onderdelen kunnen naar een andere dag worden verschoven, of zelfs geheel vervallen. Laten we hopen dat dat zo min mogelijk nodig is!

ZATERDAG 2 JULI

- 's-morgens 10.30 u vertrek vanaf de H.Hartkerk
SPEL Roiskwis.
nieuw!! Het kamp begint vanaf het moment dat we van de kerk vertrekken, dus let goed op!
Iedere jongen krijgt een vragenformulier, dat tijdens de reis moet worden ingevuld.
Het antwoord zit steeds in een klein hoekje langs de weg.
Punten: het aantal goede antwoorden dat de gehele groep verzameld wordt gedeeld door tien.
- 's-middags 12.00 u aankomst in Luyksgestel
SPEL Grote Groepspeurtocht.
nieuw!! Opdracht: zoek de schat, maar pas op, je moet hem op eigen houtje zoeken, want je weet niet bij wie je hoort. Daar kom je pas achter op de plaats van bestemming!
Doe je best.
Terug op kamp:
SPEL Zo Groep Zo Coach.
nieuw!! Bij welke leider komen we in de tent te liggen. Raden maar.
Punten: voor iedere goede gok één punt.
Tenten inruimen.
- 's-avonds De eerste VERRASSING! van dit kamp.
Tot besluit: Vlaggenparade.

ZONDAG 3 JULI

- 's-morgens SPEL Vijfstedenspel.
Let op: de spelregels zijn iets veranderd (Luisteruuh!).
Punten: 15-12-9-6-3.

's-middags

Vlaggenmozaïek.

Wat de bedoeling is wordt uitgelegd, dus:
Luisteruuh!

17.00 u

H.Mis op het kamp.

Hierover kunnen jullie elders in dit blad
lezen.

's-avonds

Allemaal meedoen met onze volgende
VERRASSING!

MAANDAG 4 JULI

's-morgens UIT

naar Luyksgestel voor inkopen.

's-middags SPEL

Huttenbouwen.

Wel bekend. Let nog eens op de bouweisen
(Luisteruuh!)

Ook na het avondeten krijgen jullie nog
tijd om de hutten af te bouwen. Denk erom:
DE HUT MOET VANDAAG AF!

De hutten zullen in de loop van de week
worden beoordeeld door Meneer Martien en
Meneer Boleij.

Punten: 25-20-15-10-5.

's-avonds

Het houdt maar niet op: weer een VERRASSING!

DINSDAG 5 JULI

's-morgens UIT

naar de speeltuin in Lommel met aldaar:
een VERRASSING!

's-middags

Oudermiddag.

Iedere jongen blijft op het terrein tot
z'n ouders en zijn.

De oudste jongens organiseren een sport-
programma voor ouders en jongens.

's-avonds SPORT

Marathon.

Er wordt gelopen in twee groepen: jongens
die geboren zijn ná 1 juli 1970 lopen in
groep 1, jongens die voor die datum
geboren zijn lopen in groep 2. De eerste
tien binnenkomers tellen.

Punten: 10-8-6-4-2.

SPORT

Touwtrekken.

Spelregels zijn bekend.

Punten: 10-8-6-4-2.

WOENSDAG 6 JULI

's-morgens SPORT

Voetbalkompetitie (in sportpark Geraerts)
Let op: een doelpunt goldt als punt!

tegelijkertijd

SPORT

Volleybalkompetitie.

Er worden twee sets gespeeld. Een set is
één punt. Eindigen twee groepen gelijk,
dan beëlist het doelsaldo.

's-middags SPORT

Reuzen-zeskamp met de nodige verrassingen.
Benodigd: sportiviteit, behendigheid,
slimigheid, kracht, beheersing en veel
meer!

's-avonds

Hoe raden jullie het: weer een
VERRASSING!

DONDERDAG 7 JULI

's-morgens

We beginnen deze dag met een VERRASSING!

UIT

Daarna gaan we naar Luyksgestel om de
voorraad aan te vullen.

's-middags SPEL

Oriëntatietocht.

Goed Luisteruu!! naar de spelregels.
TIJD TELT MEE!!

Je hebt nogal wat te doen onderweg, dus
begin er op tijd mee.

Punten: 25-20-15-10-5.

's-avonds

We bereiden voor jullie een VERRASSING!

VRIJDAG 8 JULI

's-morgens

Hutten afbreken.

Het resultaat telt de jury mee in hun
beoordeling.

TIP: Natuurlijk kun je onder het hutten
afbreken werken aan je kampvuurvoorberei-
ding.

's-middags UIT

Naar Luyksgestel voor weer een VERRASSING!

Kampvuurvoorbereiding.

's-middags

Kampvuur.

De staf zal het gepresenteerde beoordelen.

Punten: voor het kamplied 10-8-6-4-2.

Voor het toneel 15-12-9-6-3.

ZATERDAG 9 JULI

's-morgens

Voordat het kamp echt helemaal voorbij is
krijgen jullie nog een VERRASSING!

Rond het middaguur vertrekken we naar
Boxtel.

LUISTERUUH!!

Hoe vaak komt het niet voor dat er onenigheid bestaat over
spelregels of puntentelling? Negentig procent van dat soort
onenigheid zou voorkomen kunnen worden, daar steeds als er
iemand aan het woord is goed te luisteren. Het lijkt misschien
niet altijd even belangrijk, maar toch vertellen we niets voor
niets. Het is voor iemand die iets wil vertellen heel vervelend
als hij zich niet verstaanbaar kan maken. Net zo goed als het
voor jullie heel vervelend kan zijn om maar de helft te
verstaan. Want dat betekent bijvoorbeeld, dat je niet weet
of tijd mee telt bij de oriëntatietocht, en of je nu wel of
niet je zwembroek mee moet nemen.

Probeer het komend kamp allemaal eens steeds te luisteren als
iemand iets vertelt. Dat kost jullie weinig moeite, spaart
onze stemmen, en bespaart ons allemaal veel ergernis en veel
tijd. Afgesproken?

DE TIEN "GEBODEN" VOOR DE JONGENSKOORKAMPEERDER

Het leek ons geen gek idee, om voordat we op kamp gaan tien afspraken met elkaar te maken. Die noemen we "De Tien Geboden". Als we ons allemaal hier aan houden, wordt het kamp zeker een succes!

1. Sportiviteit en solidariteit staan bovenaan in het vaandel.
2. We zijn met elkaar op kamp! Denk niet alleen aan jezelf, maar ook aan de anderen!
3. De staf heeft geprobeerd alles zo leuk mogelijk te organiseren. Jullie moeten het leuk maken!
4. We zijn te gast in de natuur: ben er zuinig op.
5. Hoor je de trompet? Dat betekent: Verzamelen! Kom dan ook metoeten.
6. De tent is deze week je huis. Houdt je huis steeds schoon en netjes.
7. Weet je hoeveel moeite het kost om voor veertig man te koken? Als je eens iets niet lust, zeg het gerust, maar blijf vriendelijk.
8. Wees zuinig op jezelf! Ga steeds eten met schone handen, ga steeds slapen met een schoon lichaam.
9. Op 't toilet moeten we allemaal zitten, houdt het dus zo schoon mogelijk.
10. We zijn met z'n allen op kamp, maak er wat van!

HEILIGE MIS OP HET KAMP!

Het is nu alweer meer dan tien jaar geleden dat er een heuse aalmoezenier mee op kamp ging. Een aalmoezenier is een prieseter te velde. Onze aalmoezenier heette kapelaan Clabbers, en in die tijd droeg hij op het kamp elke dag de mis op. Sinds hij pastoor in Geldrop is geworden hebben we het zonder kampmis moeten stellen, en togen we zondagsmorgens trouw naar Luyksgestel met de hele club ter kerke.

Dit jaar doen we het echter weer ouderwets: we hebben pastoor de Jong gevraagd of hij op zondagmiddag naar Luyksgestel wil komen om een mis op te dragen. Dat leek hem en ons een goed idee, vooral omdat we dan onder elkaar met Onze Lieve Heer kunnen bidden. Dat we mooi weer hebben, dat het leuk en gezellig zal zijn, dat er geen ongelukken gebeuren.

Natuurlijk is een mis net zoveel mis als hij niet in de kerk, maar in de openlucht wordt opgedragen. Dat wil zeggen, dat je bij zo'n mis net zo goed eerbiedig moet zijn en goed moet opletten. En natuurlijk goed mee moet bidden en zingen.

Misochion bevalt het de pastoor en ons wel zo goed, dat we het volgende jaar weer kunnen doen. Laten we daar maar alvast voor bidden.

GEEN NONNENKOOR MAAR EEN BONNENKOOR

Zelfs bij de politie delen ze niet zoveel bonnen uit als bij ons koor. Het hele jaar door kun je er bonnen verdienen behalve op kamp.

Daar komt nu verandering in. We gaan dit jaar experimenteren met een nieuw soort 'kampbonnen'. We delen ze uit, aan jongens, of zelfs aan een hele groep, voor dingen als sportiviteit, behulpzaamheid, goed gedrag, aandacht (luisteruuh!) enzovoorts.

Voor iedere jongen is er een apart vakje in de bonnenkast. Daar kun je je bonnen in kwijt. Op het eind van de week worden de bonnen geteld: ze tellen mee zowel in de groepsbeoordeling, als voor de jongens die de meeste bonnen hebben verdiend. En de prijs is iets anders als twee repen per vijf bonnen!

De kampbonnen worden alleen maar uitgedoeld, niet afgepakt. Dus verdiend is verdiend.

Oja, voor ik het vergeet: Slimmerikken; de kampbonnen zien er anders uit als de door-het-jaar-bonnen. Is dat even jammer

BERICHT VOOR DE OUDERS

Zoals elk jaar is ook dit jaar dinsdagmiddag weer oudermiddag. Voor U een uitstekende kans om te komen kijken hoe Uw zoon het op het jongenskoorkamp maakt. Om bezoekmiddag zo gladjes mogelijk te laten verlopen verzoeken wij U, in het belang van de jongens, met het volgende rekening te houden:

De oudermiddag begint tussen half twee en twee uur. Het zou het plezierigste zijn als U allemaal zoveel mogelijk probeert rond die tijd in Luyksgestel aan te komen. Op die manier is ht tenminste voor alle jongens tegelijk oudermiddag, en zijn voor ons zowel het bezoek als de kleine kampeerders beter te overzien.

Kunt U er pas na twee uur zijn? Geeft U dan voor het kamp even aan ons door dat we U later kunnen verwachten, dan kunnen we tenminste Uw zoontje extra aandacht geven als de vaders en moeders van zijn vriendje er al wel zijn.

Tijdens de oudermiddag zullen we met de oudste jongens een sportprogramma opzetten, waarvoor met name Uw medewerking zal worden gevraagd. Nadere bijzonderheden volgen op oudermiddag.

De oudermiddag duurt tot ongeveer zes uur. Daarna hefvatten we ons programma.

Alvast hartelijk bedankt voor Uw medewerking, en graag tot ziens op dinsdag 5 juli in Luyksgestel.

ZOU HET SPOKELIJN IN LUYKSGESTEL??

De Brabantse Kempen (dat is het gebied ten zuid-westen van de lijn Tilburg-Boxtel-Eindhoven) staan al vele eeuwen bekend om de vele vreemde geesten en spoken die er zouden rondzwerven. De Nekkerman, die op de bodem van een put mensen naar zich toetrekt, of de dwaallichtjes in het moeras, de reizigers van het rechte pad aflokken zijn slechts enkele van de voorbeelden die reizigers al eeuwenlang de stuipen op het lijf hebben gejaagd.

Een paar van de verhalen die zich afspelen rond Luyksgestel hebben we voor jullie verzameld om te laten zien wat er behalve stropers en smokkelaars in de bossen rond het kamp rondsluipen.

DE MAN MET DE MANTEL

De soldaat Paul VANDENBOEYNANTS uit Hasselt werd in 1825 oneervol uit militaire dienst ontslagen omdat hij een kerk in den Bosch had geplunderd. Zijn uniform werd hem afgenomen, maar zijn cape (de wijde, donkere mantel) mocht hij houden. Hij vestigde in een afgelegen huisje op de hei van Luyksgestel. Omdat hij zich slechts vertoonden mijn zijn donkere mantel noemde men hem in het dorp "de man met de mantel". Het huis op de heide werd een vrijplaats voor smokkelaars, rovers en moordenaars, waar de politie niet durfde komen. In de omtrek fluisterde men dat de man met de mantel zijn ziel had verkocht aan de duivel ...

Toen vijf gendarmes hem in 1856 op de weg naar Lommel aanhiielden op verdenking van moord op twee Belgische nonnen ging de man met de mantel plots in rook op... Er is nooit meer een spoor van hem gevonden. Maar hele oude Luyksgestelnaren kunnen je vertellen dat hij soms nog wel eens in de buurt van de hei verschijnt. En hij draagt nog altijd zijn mantel.

DE HEKS VAN WEEBOSCH

In een klein huisje in Weebosch (bij Luyksgestel) woonde eeuwen geleden Marieke Janse VAN LEEUWEN, een eenzame weduwe met dertien katten. Op een kwade dag brak in Weebosch een besmettelijke ziekte uit, en verschillende vrouwen, kinderen en dieren werden het slachtoffer. In het dorp fluisterde men, dat vrouwe van Leeuwen de buurt behekt had. Op een nacht werd haar huisje in brand gestoken. Uit de rokende vlammen zagen ooggetuigen een zwarte kraai opstijgen. Van het lijk van de heks werd niets teruggevonden.

In de bossen rond luyksgestel is het vrouwtje echter nog vele malen gezien. Op warme zomeravonden zoekt ze in de berm naar kruiden, terwijl ze mompelt: "Kra kra kra kra"

DE AARDMAN

Tussen Luyksgestel en Lommel heeft nog lang de ruïne gestaan van de Donkershoeve. Hier woonde vroeger boer DONKERS, die landerijen bezat tot aan Eersel. Op een kwade avond werd er op de Donkershoeve aan de deur geklopt. De meid die opendeed, schrok zich een ongeluk, want aan de deur stond een onooglijk uitziend, uit de kluiten gewassen kabouter, een zogenaamde aardman, die zich voornamelijk in bossen ophoudt. Hij vroeg iets te eten. Maar boer Donkers gaf de meid opdracht het manneke weg te sturen. Precies een jaar later verscheen de aardman opnieuw en vroeg weer iets te eten. Nu liet boer Donkers hem door zijn honden weggagen. Een jaar later, op dezelfde dag, kwam de aardman voor de derde keer terug. Nu smeedde de boer hem een stuk oud beschimmeld brood, bedoeld voor de varkens, toe. De aardman at de korst op, en verdween daarna spoorloos.

Kort daarna brandde de Donkershoeve af, de boer raakte zijn land kwijt, en stierf, arm en eenzaam, in het oude mannenhuis in Turnhout.

Wandelaars zijn de aardman nog wel eens tegengekomen. Met een krassende stem vraagt hij dan om een stukje brood. Als je hem wegjaagt, doet-ie verder niks.

DE BEER

Je moet het oudjongenskoorleden maar eens vragen: vele van hen hebben in de loop der jaren de beer uit Luyksgestel wel eens gezien. Het beest ontsnapte vele jaren geleden uit een rondreizend cirkus. Vele malen werden er klopjachten op de beer georganiseerd, maar altijd zonder succes.

Daarom wordt in Luyksgestel wel gezegd dat het gaat om een spookbeer. Het beest is echter volkomen onschadelijk, want zover bekend heeft hij nog nooit iemand kwaad gedaan. Maar mocht je het diem per ongeluk tegenkomen: als je van "Het Hermenieke van Bergeyk" begint te zingen, zal de beer hard weghollen. Want dat herinnert hem aan het cirkus

M E D E D E L I N G :

IL SILENZIO

"Silenzio", dat is Italiaans voor zwijgen, stilzwijgen.

In forten en kazernes blaast de trompetter na zonsondergang altijd het Il Silenzio, om aan te geven dat het van nu af aan stil moet zijn. Jaren geleden deden we dat op jongenskoorkamp ook. Meestal sliopen de meeste jongens tegen die tijd, maar voor de anderen was het een sein, dat het nu de hoogste tijd was om te gaan slapen.

Dit jaar proberen we het Il Silenzio in ore te herstellen. Als je zo in je slaapzak ligt, en je hoort de trompet, dan zullen je gedachten al gauw gaan naar zonnige stranden, wuivende palmen, volle maan, en dan moet het geen moeite meer kosten in slaap te vallen. We hopen dat er na het Il Silenzio ook inderdaad 'silenzio' zal zijn op het kamp. Welterusten!

MEDEDELING VOOR ALLE MENSEN DIE OP KAMP GAAN.

Zoals iedereen inmiddels al weet is de grenscontrole belangrijk verscherpt. Er zijn wat betreft het kamperen nieuwe regels opgesteld, waaraan iedereen zich moet houden, Zowel de kampstaf, bezoekers als jongens. Dientengevolge deelt het ministerie van Verkeer van de grens- en douane faciliteiten sectie Lommel onder briefnummer W((66))3357SB-9983 ons het volgende mede.

"Hiermede wil ik u en de uwen wijzen op de veranderde en te veranderen paragrafen inzake het kamperen in bospercelen in de directe nabijheid van de grens, danwel Belgisch grondgebied. Daarom onderstaande het volgende:

1. Het bezitten dan wel (mis) gebruiken van een mes of iets wat daarop lijkt is ten strengst verboden. Bij aantreffing van het voornoemde kan men gestraft worden met een boete van 500 BF tot 5000 BF.
2. Het stoken van een open vuur mag alleen dan wanneer de persoon die het vuur wil maken daarvoor een vergunning dan wel ontheffing heeft en deze kan tonen. Slechts dan is het bij zich hebben van aansteker, lucifer etc niet strafbaar, Bij overtreding kan men uit het bosperceel gezet worden.
3. Het moetwillig dan wel opzettelijk beschadigen en vernielen van eigendommen van de eigenaar van het bosperceel is strafbaar. Iedereen die een bosperceel betreedt moet zich als bewonderend opstellen. De natuur is de gast van eenieder.

Hopende dat u en de uwen er nauwlettend op toe willen zien om het bovenstaande in acht te nemen, wens ik u een gemakkelijk oponthoud toe in onze bossen."

Tot zover de mededeling. Eigenlijk spreekt die voor zich en hopenlijk wil iedereen er aan mee werken er dit jaar een bijzonder kamp van te maken.

SPORT EN SPORTIVITEIT

Als je de "Tien regels van het kamp" inmiddels al van buiten hebt geleerd, dan zul je wel al weten, dat regel nummer één daarvan luidt:

"SPORTIVITEIT EN SOLIDARITEIT STAAN BOVENAAN IN HET VAANDEL".

Wat deze woorden betekenen, wil je weten ???

Zoals je wel weet (als je tenminste niet voor de eerste keer mee op kamp gaat, en als dat wél zo is, zul je er vlug genoeg achterkomen), wordt er op kamp veel aan sport gedaan, zoals. volleybal, voetbal, marathonlopen, touwtrekken en nog veel meer

Het mooie bij het beoefenen van sport is, dat je er bij kunt winnen, maar

Jammer, maar helaas

Als er één wint, is er in ieder geval één verliezer, maar zijn er meestal nog veel meer verliezers.

Nu zijn er verschillende manieren om te verliezen (om te winnen trouwens ook); je kunt bijvoorbeeld je tegenstander feliciteren met zijn overwinning, je kunt je teamgenoten op hun donder geven, omdat zij zulke stomme fouten hebben gemaakt of je kunt mopperen op die stomme scheidsrechter, omdat die weer niet zag dat jij steeds tegen je schenen werd geschopt. Het zal je duidelijk zijn dat het ware sportieve gedrag is, om je verlies als een sportman te dragen, dat wil zeggen, dat je de overwinnaar met zijn zege feliciteert en dan samen als vrienden het veld afgaat.

Natuurlijk wil dat ook zeggen, dat je als overwinnaar je tegenstander niet voor de gek gaat houden, omdat jouw team toevallig een doelpunt meer scoorde dan zijn team of omdat jij toevallig een hardloper meer in je groep hebt.

Natuurlijk is het niet altijd even gemakkelijk om je verlies als een sportman (een echte) te dragen, maar je zult merken dat de stemming er beter op wordt als je het doet, of het tenminste probeert, en dat er dan niet één, maar twee overwinnaars zijn, of nog liever

Dat iedereen dan winnaar is

Ik voorspel je, dat als er tijdens het kamp een sportieve stemming heerst, dat wij dan met zijn allen een bijzonder geslaagd kamp tegemoet gaan, en dat er dan verder bijna niets meer kan misgaan.

Veel plezier, en

MAAK ER WAT VAN

SPELEN MET GETALLEN.

MAGISCHE DRIEHOEK.

Langs de zijden van de driehoek staan zes vraagtekens. Kun jij deze door de getallen 4,5,6,7,8,9 vervangen en wel zo dat de getallen langs elke zijde de som van 17 vormen?



GETALLENSPELLETJE.

Kun jij de getallen 61, 69, 45, 29, 37 en 53 in de lege hokjes zetten zodat van links naar rechts, als van boven naar beneden de som altijd 111. De drie getallen mag je niet verplaatsen.



MAGISCH VIERKANT.

Plaats de onderstaande getallen zo dat horizontaal en verticaal de som 20 is.

2	2	2	2
4	4	4	4
6	6	6	6
8	8	8	8

Handwritten numbers: 2468, 4682, 6824, 8246, with some scribbles below.

Handwritten numbers: 2468, 4682, 6824, 8246.

AFKORTINGEN.

Weet je wat de volgende afkortingen betekenen?

- NBKMA - o.a. - m.a.w. - VARA - KNAC - NS - KNVB - NAVO - AVRO - NCRV - ANWB - KLM - etc. - b.b.h.h. - KRO - m.i. - OM

